

Henri 'Rik' Blomme

23 november 1933 - 18 januari 2001

Rik

Jij die met één  
niet eens doordachte trek  
van je rusteloze vingers  
duizend woorden  
overbodig maakte  
en eentonige ernst  
kon laten glimlachen  
of schateren  
of grinniken  
of grijnzen

je was een levensgenieter  
een nieuwe pallieter  
monkelend genie  
non-conformist  
je was een mens  
je was een vriend  
en in onze herinnering  
zal dat altijd zo blijven

[ Theo Nuyts ]