



de Heer

François Bluys

echtgenoot van Mevrouw

Annie Dictus

° 18 februari 1944 - † 27 juli 2017.

*François, Frans, Soolke, Vader,
Pa, Bompa, Bompie, Makker...*

*Liefste ik ben dankbaar dat ik mocht leven aan je zijde.
Je leven was grootmenselijk. Ik vergeet je nooit.*

*Mijn vadertje, je was altijd rechtvaardig.
Stond ons steeds bij met raad en daad.
Je hield van de simpele dingen.
Bedankt voor wat je mij allemaal hebt geleerd
en voor alles wat we samen hebben gedaan.
Het beste makker...*

*Onze bompa was een bompie als geen ander.
Altijd konden we bij hem terecht.
Gezellig kletsen en grapjes maken
over van alles en nog wat.
Een betere bompa konden we ons niet wensen.*

*Een man van woord en daad.
Hij was een vriend van iedereen.*

*Waar je nu ook bent het gaat je goed.
Je blijft voor immer in ons hart.*