



Liefdevol aandenken aan

Emma Boeckx

weduwe van Albert T'Sijen

Zij werd geboren in Olen op 17 september 1919

en overleed in het WZC Wommelgheem

in Wommelgem op 22 augustus 2013.

---

De familie dankt u voor uw

troostende blijken van medeleven.

Liefste ma, bomma, Emma,

Heel je leven was je dienstbaar voor zovelen rondom jou, van Sint-Jozef Olen tot Vremde. Je was altijd die bezige bij. Je zorgde met heel je hart voor je gezin. Thuis voor je 6 kinderen en voor onze pa, onze bompa, die veel te vroeg afscheid van je nam. Werk was er voor jou steeds meer dan genoeg.

Ramen lappen, op tijd het gras maaien, weckpotten vullen, je zat niet stil.

Je leerde tappen in café de Pot van Olen. Hoe amusant was jouw verhaal wel niet over Keizer Karel en de pot met de drie oren? Zelfs in het rusthuis bleef je dit vertellen. Je kunde om een pintje te tappen wisten ze bij Sporting Vremde en Bacwalde SK te waarderen. Je genoot er van om tussen de mensen te zijn op het voetbal. Op tijd je trappist of je pintje, samen een kaartje leggen, mochelen of tienen, het waren jouw momenten om van het leven te genieten.

Je kreeg 8 kleinkinderen. Hoe graag kwamen zij niet spelen in de groentetuin of in de garage aan de Broechemsesteenweg, en keken zij niet uit naar je overheerlijke frikadellen met kriekjes.

Je probeerde steeds goed te doen voor iedereen. Liefste ma, allerliefste bomma, Emma voor iedereen, nu is er een eind gekomen aan een lang leven van hard werken, veel engagement, in niet altijd gemakkelijke tijden. Maar je vond het zelf goed zo. Wij zullen nooit de prettichtjes in je ogen vergeten. Je zei altijd "het leven is ne strijd". Je sterk hart heeft je een mooi leven gegeven. Nu is het gestreden. "Merci voor alles".