

Uw Heilige Wil geschiede !



Gedenk in H. Misoffer en gebeden de ziel van zaliger

MIJNHEER

## Jan Baptist Alfons BOECKX

Lid van de Bond van het H. Hart

echtgenoot van Mevrouw Maria Adilia JANSSENS

geboren te Olen, de 6 oktober 1890, en godvruchtig overleden te Boechout, de 23 april 1958, gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen «In Articulo Mortis».

Loof de Heer, alle Schepselen Gods !

Schoon zijn de schepselen Gods op aarde, de bomen, de planten en de bloemen ; ze dwingen de bewondering af van ieder mens, vooral van hem, die er mee leeft en erin werkt.

Door de schepselen heen stijgt de ziel op naar de Schepper ervan ; zij looft en prijst Hem om Zijn Heerlijkheid en Goedheid.

Heerlijker nog is de onzichtbare wereld, waeren God ons roept bij de dood om daar te mogen loven en prijzen in de eeuwigheid.

Mijn goede echtgenote, wij waren samen zo gelukkig reeds op aarde, maar de Heer heeft mij tot Zich geroepen en ik luister naar Zijn stem ; moge Hij u de kracht geven om deemoedig het offer te aanvaarden ; mijn lieve kinderen, alles gaat zo vlug voorbij, weest bereid, zorgt toch goed voor moeder en weest een steun voor haar en voor elkander.

Mijn vrienden, denkt aan mij in Uw gebeden.

Hij ruste in vrede. Amen.

---

Mevrouw Alfons BOECKX, geboren Maria Adilia JANSSENS,

Mijnheer en Mevrouw Frans DE ROECK-BOECKX,  
Mijnheer en Mevrouw Frans LAUWERS-BOECKX,  
Mejuffer Julienne BOECKX,

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukkerij «De Molens»  
Boechout

Begrav. L. Celis & Zoon  
Boechout