

*Weest steeds bereid tot de komst van God*

† Gedenk in Uw gebeden en offers de ziel van

**Mevrouw Anna Catharina BOELS**

echtgenote van Mijnheer

**Alfons HESELMANS**

geboren te Geel op 9 januari 1903, en godvruchtig overleden te Boechout op 21 juni 1958, voorzien van de laatste H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

---

Gedurende vele maanden heeft ze het kruis verduuldig gedragen, dat de Heer haar had voorbereid: een ongeheelijke ziekte. Maar zij heeft het kruis aanvaard. Op voorbeeldige wijze heeft zij zich onderworpen aan de goddelijke wil, zij was steeds verduuldig in het lijden.

Zij had verlangd O. L. Vrouw nog te groeten te Lourdes, in den hemel zelf zal zij haar hemelmoeder weerzien.

Mijn goede echtgenoot, vergeet me nooit.

Duurbare kinderen en familieleden, dank voor al uw liefde.

Beste buurvrouw, ik bid God dat Hij U mag belonen.

Eerwaarde Zusters, die me zo getrouw verzorgd hebt dat God uw apostolaat moge zegenen.

---

Uw gebed voor de overledene en Uw deelneming in onze rouw, waren voor haar een steun en voor ons een troost, waarvoor wij U onze oprechte dank betuigen.

De familiën Heselmans, Boels en Korthout.