

†

Dierbaar aandenken aan

DE HEER

**Staf BONTENAKEL**

*Ere-voorzitter van de «Zingende Wandelking Sint-Norbertus»  
Oud-sekretaris van de «Syndikale Kamer der Houtmakelaars»  
Orde van verdienste met goud van het Bisdom Antwerpen  
Gouden Palmen van de Kroonorde*

weduwnaar van mevrouw  
**Lea COPPENS**

geboren te Boechout,  
op 30 april 1905,  
van ons heengegaan te Antwerpen,  
op 20 augustus 1988.

Mijn doodsprentje ...

Uw hart, uw adem vielen stil  
en alle lijden was geleden;  
er was gepevel van gebeden,  
er was berusting in Gods wil.

Maar, na dit afscheid, na uw dood,  
zal 't voorbeeld dat ge in uw leven  
aan ons, aan velen hebt gegeven,  
voor ons voortlichten, schoon en groot.

Uw levensavond werd door 't lot beproefd,  
bij 't heengaan van ons moeke;  
maar w'hebben u niet horen vloeken:  
voor uw was het de wil van God.

En, als uw hart nu niet meer slaat,  
waar het nu rust, drukken geen zorgen:  
daar straalt het licht van eeuw'ge morgen,  
van zon, die nooit meer ondergaat.

Staf.

De familie, zeer gevoelig voor uw blijken van deelneming, betuigt U haar oprechte dank.