

Al degenen die hem kenden gaven goede
getuigenis van hem, hij was een rechtzinnig
en rechtvaardig jongeling, vreesde God en
verwijderde zich van het kwaad.



GEDENK IN UWE GEBEDEN

de ziel van zaliger Mijnheer

Jan Mathijs BOON

Lid van den Bond van het H. Hart

geboren te Boechout, den 24 November 1925 en
overleden in het concentratiekamp van Reichenov
(Tjecho-Slovakije) den 21 Maart 1945.

De dood spaart noch jong, noch oud,
daarom is het aller plicht, altoos God en
de H. Kerk voor oogen te houden.

Den goeden strijd heeft hij gestreden, het
geloof bewaard; met vertrouwen mag hij
de kroon der gerechtigheid verwachten.

Vaarwel, mijen dierbare ouders en familie-
leden en gij allen die mij hebt gekend en
bidt den Heer voor mij, opdat ik in vrede
moge rusten.

Jezus, Maria, Jozef.

Allerheiligste Hart van Jezus, bescherm
België.



De familiën BOON, MERTENS en
VERVOORT danken U voor de blijken
van deelneming hun betoond bij het
afsterven van hun geliefden zoon, broeder,
kleinzoon en neef.