

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar leven onder ons,
melden wij u het heengaan van

Irène Borryn
weduwe van Jos Lemmens

Zij werd geboren te Antwerpen op 3 mei 1920
en ging na een kortstondige ziekte van ons heen
in de Residentie Mayerhof te Mortsel op 8 juni 2014,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De afscheidsplichtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de
kerk van Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout,
op **vrijdag 13 juni 2014 om 11.30 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot
groeten in de kerk vanaf 11.10 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de
begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres :
Familie Vermeylen - Lemmens,
2530 Boechout - Provinciesteenweg 221.

Dit melden u :

Marcel en Nicole Vermeylen - Lemmens,
Alain en Yvette Entie - Lemmens,
Roger en Renie Lemmens - Moncarey,

haar kinderen,

Peter Vermeylen,
Danny en Mariateresa Vermeylen - Seghetti,

Tause, Juno, Hadraniel,

Filip en Liesbeth Vermeylen - Feys,
Melanie, Josefien,

Dirk en Penny (†) Liekens - Lemmens,

haar klein- en achterkleinkinderen,

Robert (†) en Yvonne Van Hecke - Stuyck,

kinderen en kleinkinderen,

haar schoonzus, neven en nichten,

Haar neven en nichten,

De families Borryn en Lemmens.

*Onze bijzondere dank gaat uit naar de huisarts en naar
het team van de Residentie Mayerhof te Mortsel voor
de goede en liefdevolle zorgen.*