



Dankbaar aandenken  
aan mevrouw

**Jeanne  
BOSCHMANS**

weduwe van de heer  
**August VAN LOOCK**

*Lid van de Socialistische gepensioneerden,  
de Hartpatiënten en Ziekenzorg.*

Geboren te Boechout op 27 mei 1925  
en onverwacht overleden te Nijlen  
op 6 juni 1996,

gesterkt door het sacrament der zieken.

De laatste dag van mijn leven  
als de zon voorgoed is ondergegaan  
en ik moet binnentreden  
in de nacht van de dood  
wil ik zeggen  
al kan ik niet meer spreken :

Alles is goed.  
Alles is in orde nu.  
Ik ben niet dood.  
Ik ben gewoon naar de andere oever.  
Het leven verandert.  
Het wordt ruimer, voller, inniger,  
geen begrenzing en geen beperking meer,  
geen duisternis en geen droefheid meer.  
Er is alleen die eeuwige levensstroom,  
waarin ik zacht en zalig onderga.

Alles wordt "licht".  
Alles wordt "liefde"  
De aarde kan me geen pijn meer doen.  
In God zijn alle wensen vervuld.  
Ik kan alleen maar dankbaar zijn.  
Mijn geluk is volkomen.  
Ik leef.  
Ik ben in vrede,  
want ik ben geborgen  
in de armen van een oneindig lieve God.

*Phil Bosmans*