



Dankbare herinnering aan

Frans BOSSAERTS

*Lid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden afd. St.-Jozef Mortsel*

*Weduwnaar van
Mit BREUGELMANS*

*Hij werd geboren te Lier op
4 februari 1920 en overleed na
een moedig gedragen ziekte te
Borsbeek op 16 augustus 2000,
begeleid en gesterkt door
het H. Sacrament van de zieken.*

*Begr. Goossens & Cells n.v. Tel. 03/449.68.61,
Mortsel - Boechout - Hove - Wommelgem*

*Heer
ons hart is bedroefd vandaag
bij het afscheid,
maar tevens vervuld van dankbaarheid
voor zijn lange leven onder ons.*

*Hij was een eenvoudige goede man,
werkzaam en vol levensvreugd,
vertrouwd met weer en wind,
bevriend met de natuur.*

*Toen de ouderdom te hoog was
om eigenlijk nog buiten te gaan,
wilde hij toch nog dagelijks zijn
wandeling doen te midden van het groen
en zijn vrienden.*

*De familie dankt u oprecht
voor uw gebed en uw meelevens.
Zij danken heel speciaal de verpleegster
Frieda en de huisarts voor hun toege-
wijde zorgen.*