



Dankbare herinnering aan

## **Jos BOSSAERTS**

*Lid van Verschillende Verenigingen*

Echtgenoot van  
**Godelieve JESPERS**

Hij werd geboren te Boechout  
op 10 mei 1927 en overleed  
onverwacht te Aalst in het Onze  
Lieve Vrouw-Ziekenhuis op  
7 april 1998, gesterkt door het  
H. Sacrament der Zieken.

---

Zijn echtgenote,  
zijn kinderen en kleinkinderen,  
danken U voor uw gebed  
en uw bliken van medeleven.

'n Beetje

sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje  
en alle beetjes die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelfs ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

*Toon Hermans.*

---

Papa,  
Ondanks alles had je toch nog moed.  
Het liefst zat je met iedereen aan tafel,  
"samen zijn".  
Af en toe werd er wel gezegd,  
"Moet dat nu echt zoals jij het zegt."  
Maar nu klinkt er dikwijls  
"Papa zou het zo gedaan hebben."  
Je stond steeds voor iedereen klaar, en je  
was een vriend voor iedereen.  
Afscheid nemen doet zo'n pijn!

---