



Wij blijven herinneren

## Jozef BOSSAERTS

Echtgenoot van  
Elisa GOOSSENS

Hij werd geboren te Broechem  
op 7 maart 1928 en overleed  
thuis te Boeichout, omringd door  
zijn familie, op 14 juni 1999,  
begeleid en gesterkt door het  
H. Sacrament van de Zieken.

---

De familie dankt u voor  
uw aanwezigheid  
uw woord van begrip  
uw blijken van genegenheid.

Pa,

Het doet pijn om afscheid te nemen maar we zullen de vele mooie jaren die we samen doorbrachten in ons hart bewaren. Voor ons was je heengaan nog te vroeg, maar jij was er klaar voor. Het leven had je alles gegeven, je was een gelukkig man. Je hield van de mensen niets was je teveel. Je eenvoud, eerlijkheid, werklust en hulpvaardigheid zijn door iedereen gekend. Je stond steeds klaar om voor je gezin te zorgen.

Op je kinderen en kleinkinderen was je erg trots, je had met hen nog zoveel willen beleven. Elke zondag keek je uit naar de komst van je kleinkinderen, om met hen over hun alledaagse bezigheden te praten. Wat was je blij en dankbaar toen we samen beslisten om je verder thuis te verzorgen. We zullen proberen je als voorbeeld te volgen in de voor ons zo moeilijke dagen.

We zullen je missen.

*Je echtgenote, kinderen en kleinkinderen.*