

Gegroet, o Kruis, mijn enige hoop.
† GEDENK IN UW GEBEDEN DE
ZIEL VAN ZALIGER

EERW. ZUSTER ANNA MARIA

in de wereld

MARIA ELISABETH BOSSCHAERTS

geboren te Lier 28 November 1880

treedt in 't klooster der

E. Z. Annunciaden 2 September 1897

spreekt hare H. Geloften uit 6 September 1899

ontslaapt godvruchtig in de

Heer te Boechout 22 October 1951

voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder de

*H. Kerk en de Pauselijke Zegen "In articulo
Mortis".*

Allen die haar van dichtbij kenden, bewonderden in haar een diep geloof, een nauwgezette plichts vervulling, een onwankelbare tevredenheid, een volmaakte onderwerping aan den wil van God, een ongekreukte verduidelijking in het lijden, een verheven verlangen naar den hemel, een hoogstaande naastenliefde, een volgehouden lever voor de missies, en bovenal een kinderlijke liefde tot God, aan wie zij zich voor het leven had toegewijd.

Sedert twintig jaar was haar leven verborgen voor de wereld en schijnbaar van geen nut meer, maar haar gebed en haar offer en haar lijden hebben wellicht meer goed gedaan dan veel koortsachtig apostolaat.

Duurbare Oversten en Zusters, ik dank voor al uw zorgen en goedheid. Blijft voor mij bidden a.u.b.

Beminde familieleden allemaal, ge zijt toch zo goed voor ons geweest, mag ik blijven rekenen op uw aller trouw gebed? Gij vooral, mijn Eerwaarde Zuster, gedenk U mijner in uw geestelijke oefeningen. Jezus, Maria, Jozef, O.L. Vrouw van Smarten, bid voor ons.