



Dit weze een vroom aandenken aan

MEVROUW

Rosalia Bosschaerts

Lid van de Bond van het H. Hart
en van het Marialegioen

echtgenote van
de Heer August VAN DEN BERGH

geboren te Boechout, de 25 dec. 1885, god-
vruchtig overleden te Boechout, 8 aug.
1961, gesterkt door al de Troostmid-
delen onzer Moeder de H. Kerk.

Eenvoudig was haar leven, eenvoudig was haar heengaan. Zij heeft ons allen vele voorbeelden van grote deugden gegeven. Zij was werkzaam en plichtsgetrouw tot het uiterste, bekommerd om eenieder zonder aan zich zelf te denken. Zij was vroom en diep gelovig, diep overtuigd dat er voor de rechtvaardigen geen dood bestaat maar wel een overgang tot het eeuwig leven.

O Heer, Gij hebt ons ontnomen diegene die ons het duurbaarst was en het geluk van ons leven uitmaakte : Gij eist ze weder, wij onderwerpen ons gaarne, al breekt ons hart van droefheid. (Job.)

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw liefdevolle zorgen. Bewaart mijn aandenken en helpt mij door uw gebeden.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust !

Heer August Van den Bergh,
Heer en Mevrouw J. Raignier-Van den Bergh
en kinderen Herman, Luc en Anita,
Heer en Mevrouw J. Van den Bergh-Van
Peborgh en zoon Mark,
De families Bosschaerts en Van den Bergh,
danken U voor de blijken van deelneming.