



Dankbare herinnering aan

Paul BOURGEOIS

Echtgenoot van
Liliane VAN BAUWEL

Hij werd geboren te Antwerpen
op 14 juni 1934 en overleed na
een moedig gedragen ziekte thuis
te Boechout op 11 mei 2001, gesterkt
door het Sakrament van de H. Kerk.

De familie dankt u oprecht voor uw gebed
en uw bliken van medeleven.
Bijzondere dank aan zijn huisarts en de
thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis
voor hun goede en liefdevolle zorgen.

Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan moedig gedaan
wie kan begrijpen wat je hebt geleden
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Je leed in stilte,
wij begrepen het niet steeds.
Je glimlach en je handdruk
vertelden ons van je liefde.
Je heldere goedheid en je blijvende
tederheid zullen we nooit vergeten.

Wij hielden van je,
zo deelden we je leed.
Nu ben je thuis,
thuis bij de Heer.