

Houdt u gereed, want de Zoon des menschen zal komen op het uur, wanneer gij er het minst aan denkt.

Math. XXIV 41.



TOT ZALIG AANDENKEN  
VAN MIJNHEER

JOSEPHUS BOVOY

Soldaat bij het Regiment Grenswaertijders  
Bataljon van Limburg

geboren te Boechout, den 8 Juli 1917 en  
gesneuveld in dienst van het vaderland  
te Veldwezeld, den 10 Mei 1940.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik op den jongsten dag weder uit de aarde zal opstaan.

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied, de naam des Heeren zij gezegend.

Loof, o Heer, uwe barmhartigheid over mij komen, uw heil, volgens uwe belofte. Ps. XVIII.

Liefste Moeder, Broeders en Zusters, wilt niet weenen. De dood heeft mij uit de woeste zee des levens in de veilige haven ongesocht: voortaan ben ik vrij van het lijden eens vergankelijken levens en van de slavernij eens lichaams dat om alle rampen onderhevig is...

H. Ephrem.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. 7 qg. afl.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U

300 d. afl.