



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Lina BOVOY

Lid van de Kristelijke Bond
van Gepensioneerden.

Echtgenote van Cyriel CUYPERS.

Zij werd geboren te Boechout op
24 maart 1909 en overleed zacht in
de vrede van de Heer te Mortsel in
het Algemeen Ziekenhuis St. Jozef op
22 januari 1990, begeleid en ge-
sterkt door de H. Sacramenten
der zieken.

Cyriel CUYPERS, kinderen en familie,

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.

Het zou weer lente worden, en alles
zou dan beter gaan !!

Zo vocht moeder voor haar leven tot
het laatste moment.

Het leven was ook zo mooi. Iedere
nieuwe dag was voor haar een ge-
schik. Wat was ze dankbaar om de
vele lieve zorgen van vader. Ze kon zo
fier vertellen wat «onze Cyriel» voor
haar deed.

Naar woorden moest ze nooit zoeken;
haar optimisme en levensmoed klon-
ken in haar helle lach.

Ze was zo graag onder de mensen.
Heel stil heeft moeder afscheid ge-
nomen, haar leven vol vertrouwen ge-
legd in de handen van de goede God.
Voor haar is de lente nu echt gekomen.
Nieuw leven !

Leven in de oeverloze liefde van de
Heer.

Ook wij zullen haar bewaren in het
diepste van ons hart.

Begraferiessen Goossens & Celis n.v. - Morteel
Boechout - Wommelgem - Tel. 449.68.61