

Zalig zijn degenen, die, in den Heer sterven: zij gaan rusten van hunnen arbeid, want hunne werken volgen hen op.
Apoc. XIV 13.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER JUFVROUW
Bertha Eulalia Maria
BRAECKMANS

Onderwijzeres bij de Aangenomen Meisjesschool
Prefekte der Congregatie van O. L. Vrouw Onbevleet
Ontvangen. - Onder-Voorzitster van den Bond van het
H. Hart van Jezus en van de Christene Vrouwengilde. -
Lid der Derde Orde van den H. Franciscus, van den
Wekelijken Kruisweg en van meerdere Broederschappen
geboren te O. L. V. Waver den 24 Januari 1868
en godvruchtig overleden te Bouchout den 22 Juli 1920
Voorzien van de H.H. Sacramenten der Sterfenden

Zij was voorbeeldig in haren levenswandel, zachtmoedig
en zedig in haren omgang. H. Mach.

Zij was eene wijze maagd, eene der voorzichtigsten die den
Heer wakende heeft gevonden. Eene ware godsvrucht en
eene welwillende genegenheid jegens iedereen maakte haar
aangenaam aan God en aan de menschen. H. Grey.

Geukkig wie leeft en sterft onder de bescherming van
Maria. H. Ail.

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare moeder zijt.
H. Ans.

Die u zullen onderwezen hebben op den weg der zalig-
heid, zullen blinken als sterren in eeuwigheid. Ev. Mat.

Zij leerde de leer van de waarheid
Zoo deftig, verheven en schoon
Haar taal was al leven en klaarheid
Steeds zacht als muziek was haar loon
Nu rust ze van al hare zorgen
Hierboven beloond bij den Heer
Blijft, kinders, gij grooten van morgen
Indachtig haar loof en haar leer.

Mijn Jezus, barmhartigheid!
Jezus, Maria, Jozef!

(200 d. afl.)
(7 j. en 7 quadr.)

R. I. P.