

Ellendige maanden heb ik gehad en  
zeer moeilijke nachten heb ik geteld.

JOB VII, 3.

Doch zalig is degene die de beproevingen  
uitstaat, want na de beproevingen zal  
hij de kroon des levens ontvangen.

JAC. I, 22.



Bid voor de ziel van zaliger

**Joanna Catharina BRAECKMANS**

WEDUWE VAN

FRANCISCUS LUDOVICUS VAN HOOF

*geboren te Bouchout 6 Januari 1838,  
en overleden te Hove den 24 April 1912.*

VOORZIEN VAN DE H.H. SACRAMENTEN.

---

Op U, Heer, heb ik gehoopt, gij zijt  
mijn God, mijn lot is in uwe handen.

PROV. V.

*Lieve Kinderen,* toont nu door uwe  
gebeden dat gij mij bemind hebt, opdat  
uwe liefde voor mij niet vruchteloos zij.

H. GREG.

Mijn Jezus, bermhartigheid. (100 d. afl.)  
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil !

R. I. P.