



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Josepha BRAECKMANS

Geboren te Wommelgem op 2 juli 1919
en godvruchtig overleden te Stabroek
op 5 mei 1986.

Voorzien van het Sacrament der Ziekenzalving.

Ze ontvallen me één na één
die mij steeds dierbaar waren
en ik word eenzaam
met het klimmen van de jaren.
Weldra rest er mij niemand meer
en in mijn eenzaamheid
kan ik slechts hoopvol bidden
dat ik ooit leven mag
voor altijd in hun midden.

Zachtjes ging je van ons heen,
en God nam je mee naar een nieuw paradijs
waar je nu gelukkig bent.

Afscheid nemen doet pijn, maar je wilskracht
en je moed dragen we met dankbare handen
mee tot in de eeuwigheid.



**DE FAMILIE DANKT
VOOR UW AANWEZIGHEID.**

Begraf. L. MERTENS Stabroek, Tel. 568.65.54
Drukk. PUBLI-POLDER Stabroek, Tel. 568.62.11