



Gedenk in uw gebeden de ziel van

DE HEER

## Marcel BRAECKMANS

Echtgenoot van Mevrouw Rita GOORMANS

*Geboren te Lier op 8 februari 1952*

*en op 14 december 1984 overleden*

*na een smartelijk ongeval te Lanquetot, Le Havre (Fr.)*

### Afscheid nemen

is met zachte vingers  
wat voorbij is dichtdoen...

is verwijlen bij een brok leven  
en stilstaan op de pieken  
van pijn en vreugde.

### Afscheid nemen

is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waarde is  
om niet te vergeten...

is moeizaam de draden losmaken  
uit de pijnlijke belevenissen van het leven  
is alles liefdevol proberen  
toe te vertrouwen aan God zelf,  
de Vader van alle leven.

Mevrouw Rita GOORMANS  
Jongheer Hans BRAECKMANS  
Jongheer Bert BRAECKMANS  
Jongheer Kurt BRAECKMANS  
De families BRAECKMANS, GOORMANS, VAN THIELEN, PEETERS,  
VAN DEN BOGAERT en VERCAMMEN

danken U voor uw godvruchtige gebeden  
en blijken van kristelijke deelneming