



Dankbare herinnering aan

Irma BRANTS

Weduwe van
Jos VAN den WYNGAERT

Zij werd geboren te Boechout op
15 januari 1904 en overleed aldaar
in het Rusthuis Avondvrede
op 6 januari 1998.

Haar dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen danken U voor uw gebed en uw blijken van medeleven. Tevens een speciale dank aan de directie en al het personeel van het rusthuis Avondvrede voor hun liefdevolle zorgen.

Een moeder uit handen geven doet pijn. Er zit heimwee in ons hart want we denken vandaag terug aan al wat ze voor ons gedaan heeft, al wat ze voor ons betekend heeft.

Moeder was veel met ons bezig, echt om ons bekommerd. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren haar grootste rijkdom.

Onze vreugde was haar vreugde, met ieder klein verdriet kon ze meelevens. Ja, ze had voor ons een groot moederhart. Daarom kunnen we vandaag, temidden ons verdriet, ook "dank u" zeggen. We mochten haar toch lang heel dicht bij ons hebben. Zij heeft ons zoveel mooie en goede dingen voorgeleefd. Nog dikwijls zullen we aan haar woorden denken, nog dikwijls naar haar voorbeeld opkijken.

Heer, neem moeder nu op in uw eeuwige vreugde. Dat ze, samen met vader, onzegbaar gelukkig mag zijn bij U.