



Dierbaar aandenken aan

DE HEER  
**Jules BRANTS**

Oorlogsvrijwilliger 1940-1945

echtgenoot van  
mevrouw Maria Keteleer

geboren te Boechout op 7 november 1925  
en overleden te Edegem in het U.Z.A.  
op 4 februari 2005,  
gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken.

---

*De familie dankt U voor uw  
troostende blijken van deelneming.*

Lieve man, papa, bonpa, ...

Bij jou konden we altijd terecht,  
bij jou waren we altijd welkom.

Nooit was je iets te veel.  
Alles wat je deed, deed je vol overgave,  
ook als het wat minder ging.  
Je vocht, je ging door, steeds weer ...

Langzaam ben je van ons weggeleden,  
elke dag een beetje meer.  
Het moeilijkste in het leven is afscheid nemen.  
Je leert het noot ...

We zullen je missen ...  
maar nooit vergeten.