

Kalm en gelaten ging hij den dood te
moet, zoodat zijn afsterven een stichtend
voorbeeld is oor allen. II Mach 6. 31

Zalig zijn zij die bevroevingen onderstaan
want zij zullen de kroon der onsterfelijkheid
verwerven. Jac. 1.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer Charles BREES

NOTARIS EN OUD-BURGEMEESTER
TE BOUCHOUT

Echtgenoot van Mevrouw

HORTENSE DE VOS

geboren te Antwerpen, den 12 Augustus 1865

en godvruchtig overleden te Bouchout

den 14 Februari 1921.

Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Hij was een man van raad en behartigde het
geluk en het welzijn der gemeente.

Eccl. I. 14.

De goedheid van zijne inborst maakte hem
talrijke vrienden en de edele gevoelens van
zijn hart, gepaard met eene welwillende min-
zaamheid, verwierven hem de algemeene
achting. Allen die hem kenden betreuren zijn
overlijden, en getuigen zijne rechtschapen-
heid.

Eccl. XXXIX. H. Ambr.

Dierbare *Echtgenoot*, de dood scheidt mij
van U, maar ween niet, wij zullen eens samen
bij den Heer leven. Luc. VII. Rom. VI.

En gij, *Eerwaarde Oom en Kozijn*, weest mij
indachtig in het H. Misoffer. H. Monica.

**Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen
op U!** (300 dag. atl.)

Jezus, Maria, Jozef. (7 jaren en 7 quadrag.)

Druk. J. Verhegen, Smisstraat, 61, Bouchout