



Dierbare herinnering aan

Mevrouw Maria Paulina Brems

echtgenote van de Heer Gustaaf Weymiers

geboren te Boechout op 10 januari 1920
en na een langdurige ziekte godvruchtig
overleden in het Jan Palfijnziekenhuis
te Merksem op 30 september 1995,
gesterk door het Sakrament van de zieken.

*De familie dankt U voor de blijken van
deelneming en uw aanwezigheid.*

Een goede vrouw is heengegaan.

Haar moederliefde, haar werklust, haar bezorgdheid blijven voor hen die haar gekend hebben een stille troost en een stichtend voorbeeld.

Het leven was niet altijd mild voor haar, maar vrede en stil, zoals ze steeds heeft geleefd, is ze van ons heengegaan.

Zo blijft zij voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen immer verder leven in de herinnering.

God geve haar nu rust en vrede.