

O dood, ik zal u doden : ik zal u verteren : o graf !



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

Ferdinandus Franciscus BRESSELEERS

Ere lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Vremde de 26e februari 1896, en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 20e april 1957 voorzien van de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen „ In Articulo Mortis ”

Heer. Gij hebt mijn ziel aan het dodenrijk onttrokken
Ik weet zeker dat ik de weldaden des Heren zal aanschouwen in het land der levenden.

Op Goeden Zaterdag 1957 heeft mijn Goddelijke Vriend mij mede genomen naar zijn eeuwig vaderland, Pasen, den doortocht, de reis is begonnen Alleluja.

Veste Broer, heb dank voor het leven dat ik in Uw zoon gezin met die goede moeder en lieve kinderen heel mijn leven heb mogen genieten, ik die alleen stond heb dank voor de zorgen voor de laatste jaren, gedenk mij in Uw gebeden en offers.

34
1957
Hij was een wijs en bedachtzaam man, spaarzaam met woorden, maar des te meer nadenkend en diepgevoelig van hart. Slechts weinigen vergunde hij door te dringen in het zorgvuldig bewaakte heiligdom van zijn binnenste.

Hij was een vereerder van het kruis des Heren, en het kruisbeeld dat de voorbijgangers langs den weg dagelijks herrinnert aan de wonden.

Liefde voor den verlosser getuigt van zijn verering en diep geloof.

De Heiland heeft hem zelf het lijdenkruis dan ook niet gespaard. Hij heeft het begrepen en heeft zijn kruis met voorbeeldig geduld tot het einde toe gedragen.

Wij moeten ons verzoenen in het kruis van onzen Heer Jezus Christus in wien ons heil, ons leven en onze verrijzenis.

Ik legde mij neder ter ruste en ik sliep in, ik stond op, want de Heer ondersteunt mij. Alleluja.

De familiën Bresseleers en Van Louveren

danken U van harte voor uw gebeden en troostende blikken van genegenheid en deelneming.