



Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Irene BRESSELEERS

weduwe van de heer
Henri VAN HEMELEN

*Geboren te Boechout op 27 maart 1929
en zachtjes van ons heengegaan in het
H.-Hartziekenhuis te Lier op
9 november 2007, voorzien van
de H.-Sacramenten der Zieken.*

*De familie dankt u oprecht voor uw gebed
en bliken van deelneming.*

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje,
en ieder beetje dat je sterft,
't is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt, ik ben wat moe,
maar op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

*Vandaag ben je van ons heengegaan
Zoals steeds zonder iemand te storen.
Jij wou niet dat iemand zich zorgen
maakte om jou, maar je bent altijd
bezorgd geweest om ons.*