



Dankbaar gedenken wij

## **Jeanne BRESSELEERS**

weduwe van Arthur VERBRUGGEN

geboren te Vremde op 25 augustus 1899  
en godvruchtig overleden te Boechout  
op 30 mei 1988,

gesterkt door de H. Sakramenten.

Uw deelneming was voor ons allen  
een grote troost in dit pijnlijk verlies.

Daarom danken U  
de families VERBRUGGEN en BRESSELEERS

Ook sterven kan mooi zijn.

Het afscheid van moeder was een innig  
moment . . .  
een moment om nooit te vergeten.

Haar laatste woorden zitten diep in ons hart.  
Woorden vol dankbaarheid, woorden van  
tevredenheid. Het was goed, heel goed zo.  
Tot het laatste moment mocht zij de warmte  
en de liefde ervaren van haar kinderen. En  
wat was het feest als de kleinkinderen er  
waren . . . en de allerkleinsten !  
Dan glinsterde er stille fierheid in haar ogen.  
Ja, het was goed !

Zij was vooral een biddende moeder. Haar  
paternoster was haar dagelijks brevier.  
In die vele stille momenten was zij sterk  
verbonden met de Heer.

Ook in haar sterven was ze niet alleen . . .  
de Heer was «zalvend» bij haar.  
Daarom mag zij nu thuiskomen in Zijn volle  
vreugde.

Voor moeder is het volop Pasen . . .  
nieuw leven.  
Het is goed . . . het is heel goed zo.