

*Zoals jij ons steunde, steunen wij elkaar.  
Zoals jij ons hielp, helpen wij elkaar.  
Zoals jij van ons hield, houden wij van elkaar.*

*Wees gerust, ga gerust  
Het is goed zo.*



Bedroefd om zijn heengaan,  
maar dankbaar voor zijn leven onder ons,  
hebben wij afscheid genomen van

## Jos Bresseleers

*Lid van de Duivenbond*

echtgenoot van Cécile De Laet

geboren te Vremde op 24 februari 1932 en aldaar  
thuis zacht ingeslapen op 14 september 2013,  
omringd door zijn familie en gesterkt door de Ziekenzalving.

De uitvaartliturgie rond de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
heeft plaats in de parochiekerk van Sint-Jan in d'Olie, Dorpsplaats te Vremde,  
op **zaterdag 21 september 2013 om 10 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld  
op de begraafplaats van Vremde, Wommelgemsesteenweg.

*Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van Begrafenissen Goossens & Celis,  
Heuvelstraat 59 te Boechout, na telefonische afspraak 03/ 449.68.61.,  
t.e.m. donderdag 19 september 2013.*

Rouwadres :  
Familie Jos Bresseleers,  
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,  
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.