

Met droefheid melden wij u het overlijden van

## Louis Bresseleers

zoon van wijlen  
Frans en Amelie Bresseleers-Gijsen

Hij werd geboren te Vremde op 24 september 1929  
en overleed te Boechout in het R.V.T. St.-Mathildis  
op 23 maart 2005, gesterkt door de Ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie, met de asurne,  
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
heeft plaats op **donderdag 31 maart 2005, om 10 uur,**  
in de parochiekerk van St.-Jan te Vremde.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne  
in het urnenveld op de begraafplaats van Vremde.

Er is een gebedswake op dinsdag 29 maart 2005, om 19 uur,  
in de Kapel van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout,  
Sportveldlaan 25

Dit melden u :

Jos en Cecile Bresseleers - De Laet,  
kinderen en kleinkinderen,  
Jos en Maria Verbert - Bresseleers,  
kinderen en kleinkinderen,  
Rene en Paula Bresseleers - Cami,  
kinderen en kleinkinderen,  
Herman en Paula Bresseleers - De Beuckeleer,  
kinderen en kleinkinderen,  
Kamiel (†) en Josée Torfs - Bresseleers, Paul Van Campenhout,  
kinderen en kleinkinderen,  
*zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen,  
zijn neven en nichten,*

Zijn neven en nichten van de families Bresseleers en Gijsen.

*Speciale dank aan zijn Huisdokter, de thuisverpleegsters  
Nele, Rita, Siege, de directie en al het personeel  
van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout  
voor hun liefdevolle zorgen.*