



Dankbaar aandenken aan

## Louis Bresseleers

zoon van wijlen

Frans en Amelie Bresseleers-Gijsen

Hij werd geboren te Vremde op  
24 september 1929 en overleed te  
Boechout in het R.V.T. St.-Mathildis  
op 23 maart 2005, gesterkt door  
de Ziekenzalving.

---

De familie dankt u voor uw gebed  
en uw blijken van medeleven.

Rust nu maar uit.

Je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het meer dan moedig gedaan  
wie kan begrijpen wat je hebt geleden  
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Je leed in stilte,

wij begrepen het niet steeds.

Je glimlach en je handdruk

vertelden ons van je liefde,

je goedheid en je tederheid.

Wij hielden van je,

zo deelden we je leed.

Nu ben je thuis,

thuis bij de Heer.