

*Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart.*



Na een leven van goedheid en eenvoud
hebben wij afscheid moeten nemen van

Mit BREUGELMANS

*Lid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden afd. St.-Jozef Mortsel*

Echtgenote van Frans BOSSAERTS

Zij werd geboren te Broechem op 18 juli 1921 en overleed
te Lier in het St-Elisabethziekenhuis op 31 december 1996,
begeleid en gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Rouwen om haar heengaan :

Frans BOSSAERTS, haar echtgenoot,

Joseph en Greta BOSSAERTS - VAN DESSEL,
Ludo en Gaby BOSSAERTS - VAN LOON, haar kinderen,

Sven BOSSAERTS en verloofde Sandra VAN KETS, haar kleinzoon,

Haar zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,
De families BREUGELMANS, BOSSAERTS, CAMI en VAN LOOCK.

Zij nodigen U uit om samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie
die plaats heeft op **ZATERDAG 4 JANUARI 1997, om 10 uur**, in de parochiekerk
van St.-Bavo te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling heeft plaats in het familiegraf op de begraafplaats van Boechout.

Gebedswake op vrijdag 3 januari 1997, om 19.30 uur in de kapel van het schooleke,
ingang Mussenhoevelaan.

Rouwadres : 2530 Boecheout, Mussenhoevelaan 23.