



Dit weze een vroom aandenken aan

MEVROUW

Philomena Joanna Catharina
Breugelmans

lid van de Bond van het H. Hart,
het Maria-legioen en andere
godvruchtige genootschappen

echtgenote van

de Heer Leon Casteleyn

geboren te Schelle op 21 juni 1887 en
zachtjes in de Heer ontslapen te Boechout
op 30 juni 1964, gesterkt door de Troost-
middelen onzer Moeder de H. Kerk.

Kristus, als 'k van hier moet scheiden, laat
Uw Moeder mij geleiden naar de palm der
zegepraal. (Stabat Mater)

Een vrome vrouw was zij: een toonbeeld
van godsvrucht en van kristen-zijn. Zichzelf
kon zij vergeten om, in stille en nederige
liefde, in onbaatzuchtige offervaardigheid,
zich te wijden aan het geluk en het welzijn
van anderen.

Zij is door het leven gegaan, biddend en
werkend, goedhartig en dienstvaardig, min-
zaam en edelmoedig.

In de vrees des Heren heeft zij geleefd en in
vrede is zij gestorven.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, geef haar de eeuwige vrede.

O. L. Vrouwke, Onbevlekt Ontvangen, bid
voor ons.

De families Breugelmans en Thijs.

danken U voor de blijken van deelneming.