



Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar voor haar leven onder ons,
hebben wij afscheid genomen van

Lou Brewaey

weduwe van Jos Holthof

Zij werd geboren te Elsene op 12 maart 1925
en is onverwacht van ons heengegaan te Antwerpen
in het ZNA Middelheim op 19 juni 2010,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De afscheidsplichtigheid waarop u vriendelijk
wordt uitgenodigd, heeft plaats op
vrijdag 25 juni 2010 om 9.30 uur,
in de kerk van Sint-Bavo,
Sint-Bavoplein te Boechout.

Samenkomst en gelegenheid
tot groeten in de kerk vanaf 9.10 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling
in het familiegraf op de begraafplaats van Boechout.

Rouwadres :

Familie Holthof - Brewaey,
p/a Begraffenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u :

Roger en Ingrid Baelemans - Holthof,
kinderen en kleinkinderen van Roger,
Mark en Dominique Schuermans - Holthof,
Luc en Marjolein Peeters - Schuermans,
Lars, Wannes,
Maarten Schuermans en Saartje Geysen,
Luna,
Wouter Schuermans,
Bruno en Carine Holthof - Asnong,
Niels Holthof en Sofie Herregods,
Tim Holthof en Lisa Meyvis,
Kirsten Holthof,
Sander Holthof,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Haar broer, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.
De families Brewaey, Holthof, Wilkin en Muller.

*Speciale dank aan de huisarts, de directie en
het personeel van Residentie Koningshof en de dokters en
verplegend personeel van ZNA Middelheim te Antwerpen
voor de goede en toegewijde zorgen.*