

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen,
en van alle goede dingen voldaan,
stilletjes ter Here gegaan.*

Stijn Streuvels

Dankbare herinnering aan

Linne BRIERS

*Weduwe van
Norbert BRUSSELAERS*

*Zij werd geboren te Herselt op
14 november 1903 en overleed te
Boechout in het R.V.T. St.-Mathildis
op 6 augustus 1999, begeleid door
het H. Sacrament van de zieken.*

*Ons moeke is naar de hemel gegaan,
eenvoudig en stil,
zoals ze altijd is geweest.
Minzaam en vriendelijk voor
allen die haar kenden.
Heel lang heeft zij bij ons
mogen blijven.
Haar gedachtenis zullen wij met
achting bewaren.
Het leven is haar niet ontnomen
maar in een beter veranderd.
Lief moeke, wij vergeten U nooit.*

*Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,
danken u oprecht voor uw medeleven.
Zij danken speciaal de directie en al het
personeel van het R.V.T. St.-Mathildis
voor hun liefdevolle zorgen.*