

Geen dood mag voor kwaad gehouden worden die een goed leven voorafging.

( S. Aug. )

†

Dierbaar Aandenken

aan de Heer

**RAYMOND B R O C K**

echtgenoot van Mevrouw

**YVONNE BOUSSIER**

geboren te Antwerpen op 12 april 1908  
en overleden te Wilrijk op 12 februari 1976

Voorzien van het H. Sakrament der zieken

---

Een goed mens is van ons heengegaan.  
" Hij had de zware last op zich geladen  
een eerlijk mens te zijn."  
Na een lange ziekte, na zoveel leed waar-  
over niemand spreken kan, is Hij, de  
goede echtgenoot, de dierbare vriend  
heengegaan naar de plaats " waar geen  
dood meer zal zijn, geen rouw, geen  
smart, geen geweent".

( Apoc. 21 , 4 )

Wij moeten stil worden bij het denken  
aan dit voorbijgè leven. Wij vergeten zijn  
sterke goedheid en edelmoedigheid niet,  
zijn trouwe eerlijkheid is voor elkeen  
die hem kende een lichtend teken.

Dankbaar voor dit gave leven, - met zijn  
vele moeilijkheden en pijn, - weten wij  
dat God zijn genade niet weigert aan wie  
eerlijk doet wat hij kan. " God wil  
immers dat alle mensen zalig worden".  
( I Tim. 2 , 4 )

Het leven van een mens is een komen  
en gaan, of men vroeg sterft of laat  
heeft geen betekenis. Waar het vooral op  
aankomt is dat men de tijd die ons is  
toegemeten goed heeft gebruikt.  
Hij heeft zijn leven goed gebruikt, voor  
zijn dierbare echtgenote, zijn overleden  
en levende familieleden en vrienden. Hij  
was een eerlijk goed mens.

Dierbare echtgenote, familieleden en  
vrienden : " Sterker dan de dood is het  
leven ! " Dit weet ik nu zeker.

---

Uw gebed weze voor hem een steun ;

Uw deelneming was voor mij een troost.

Daarvoor dankt U :

**Mevrouw Yvonne Brock-Boussier.**

---

**Firma De Cock, Bgr. Tel 27 34 77-30 58 83**