



*Ik ben de Verrijzenis en het Leven*

Heden werd in de eeuwige vreugde opgenomen

## Mevrouw Philomena BROCKEN

echtgenote van de Heer Louis TEUNIS

Lid van verschillende broederschappen.

geboren te Schilde op 16 mei 1913 en godvruchtig overleden te Lier, St. Elisabeth-ziekenhuis, op 14 november 1975, gesterkt door het Sakrament van de zieken en de pauselijke zegen.

**Dit melden U in overgave aan Gods heilige Wil :**

De Heer Louis TEUNIS. haar echtgenoot.  
De Heer en Mevrouw Leon VAN DE VOORDE-VERCAMMEN en kinderen Nancy en  
Miranda, haar pleegkind en kleinkinderen.  
Mevrouw Gustaaf TEUNIS-ADAM. haar schoonmoeder.  
De Heer en Mevrouw Louis BROCKEN-ROUSSEAU, kinderen en kleinkinderen.  
haar broer en schoonzuster.  
De neven en nichten.  
De families BROCKEN, TEUNIS, CELIS en ADAM.

Ued. wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige Eucharistieviering bij te wonen, DINSDAG 18 NOVEMBER '75 te 10 uur in de parochiale kerk van St. Jan te Vremde.

Vereniging ten huize, Weverstraat 4, te 9,45 u.

De teraardebestelling geschiedt op het kerkhof aldaar.

Gebedswake in de kerk : maandag te 19 u.

**GEDENK DE OVERLEDENE IN UW GEBED**

2531 Vremde, 14 november 1975.