

**JEZUS MARIA JOZEF ALEXIUS**

Om hem te laten delen in de geborgen vreugde bij de Heer, daar waar geen rouw meer is, geen leed noch pijn of verdriet, is de Heer gekomen om uit dit aardse lijden te bevrijden

**Broeder FRANCISCUS  
BROCKMANS Emiel**

van de Broeders Alexianen

geboren te Veerle op 25 februari 1913 en rustig en in volle overgave ontslapen in de Heer, in de Sint-Jozefkliniek van Mortsel, op 12 november 1982, voorzien van de H. Sacramenten.

Dit melden U met kristelijke aanvaarding :

Broeder Provinciaal en al de Broeders Alexianen, zijn medebroeders,

De Heer en Mevrouw Jozef BROCKMANS - BALLERIAUX, kinderen en kleinkinderen,  
Broeder JOZEF, Alexiaan (Karel BROCKMANS),  
Mevrouw Weduwe Alfons BROCKMANS - WELLENS, kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kind,

Broeder ISIDOOR, Alexiaan (Albert BROCKMANS),

Zuster CONSTANTINE, Z. v. Liefde (Leonia BROCKMANS),

De Heer en Mevrouw Frans BROCKMANS - MULLER, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Désiré VAN LEUVEN - BROCKMANS,

Zuster FABIANA, Annonciade (Maria BROCKMANS),

zijn broers, zusters, schoonbroer, schoonzusters, neven en nichten,

Zij nodigen U uit tot deelname aan de Eucharistieviering op **DONDERDAG 18 NOVEMBER 1982** te 10 uur in de kapel van de Broeders Alexianen te Boechout.

Samenkomst : Provinciesteenweg 408 (steenweg op Lier).

De begrafenis zal plaatshebben op het kerkhof in de tuin van het klooster.

**BLIJF ZIJN ZIEL IN UW GEBEDEN GEDENKEN.**

**DANK VOOR UW DEELNAME EN GEBEDEN.**

Geen bloemen, graag een gebed.

Bijkomende H. Missen voor hem kunnen besteld worden te Boechout of bij Broeder Isidoor, Grimbergse Steenweg 40 - 1850 Grimbergen.