



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

de Heer

**Eduard Victor BROECKX**

weduwnaar van

**Mevrouw Maria Josephina VAN HOUT**

Lid van de kristelijke ouderlingenbond  
en verschillende broederschappen

geboren te Oelegem op 6 augustus 1891  
en godvruchtig overleden te Vremde  
op 17 februari 1974,  
gesterkt door het sakrament van de zieken  
en de pauselijke zegen.

---

De mens kent zijn einde niet, maar als  
een brave mens door de dood wordt ver-  
rast, zal hij in vrede zijn.

Kinderen en kleinkinderen, moge heel uw  
leven het spreekwoord der heiligen u  
bijblijven :

Ik zal eens sterven, maar weet niet waar.  
Ik zal eens sterven, maar weet niet wan-  
neer.

Ik zal eens sterven, maar weet niet hoe.  
Kinderen, familie en vrienden. Eens vin-

den we elkaar terug in den hemel; bidt  
veel voor mij, want ik heb door het lijden  
niet aan kunnen vullen wat er allicht aan  
mijn deugd ontbreekt; reinheid en heilig-  
heid alleen gaat den hemel binnen.

«Ik ben de verrijzenis en het leven, wie  
in Mij gelooft zal leven, al is hij ook  
gestorven, en alwie leeft en in Mij ge-  
looft, zal niet sterven in eeuwigheid».  
(Jo 11.23-26).

«Wie mijn woord onderhoudt, zal de  
dood niet zien in eeuwigheid».  
(Jo. 8, 11-14).

De families Broeckx, Van Hout en  
Braeckmans danken U voor uw  
gebeden en blijken van deelneming.