

De verdueligheid in het lijden is een bron van overvloedige genade, een zeker teken van voorbeschikking en de kortste weg die ten hemel voert.

†

TER VROME NAGEDACHTENIS VAN
de Heer

Jozef BROECKX

echtgenoot van

Mevrouw Augusta BEULLENS

geboren te 's Gravenwezel op 3 maart 1913
en godvruchtig overleden te Antwerpen op
20 augustus 1970

Gesterkt door het Sacrament van de zieken
en van de Pauselijke Zegen «In articulo Mortis»

Hij was eenvoudig, vreedzaam en zachtmoedig, goed en dienstvaardig jegens iedereen. De wet der waarheid was in zijn mond; het onrecht was op zijn lippen niet te vinden, hij wandelde in vrede en rechtzinnigheid, de voortdurende zorg voor zijn huisgezin was zijn groot geluk.

Dierbare echtgenote, de liefde die ons samenbracht heeft nooit gefaald. Dankbaar zal ik in de hemel bidden dat de Heer het U vergelde en U trooste in uw leven.

Familieleden en vrienden, dank voor de blijken van genegenheid die ik ooit mocht ontvangen. Bidt allen voor mij en voor elkaar.



De families Broeckx en Beullens

danken U voor de blijken van deelneming
en gebeden.

Begr. Geyskens - Schilde - Tel. 83.00.32