



Aandenken aan

Carolina Broos

Zij werd geboren te Antwerpen
op 14 juli 1919 en is aldaar rustig
van ons heengegaan in het
A.Z. Middelheim op 2 februari 2003.

De familie dankt u voor uw gebed en uw
blijken van medeleven.

Speciale dank aan de huisarts, de dokters
en het verplegend personeel van het A.Z.

Middelheim voor de goede en toegewijde zorgen.

Lieve Moeke, maar laat mij 'menske' blijven zeggen.

Samen met Cindy en hare Tom en onze sjetter den Dennis houden we van jou en zullen we je nooit vergeten. Het gejammer van "amaai, mijn knieën" bleek niks, vergeleken met de hevige pijn die in je lichaam woekerde in je laatste levensweek. Mevrouw de dokter zei dat je hart groot (maar ja, dat wisten we al) en heel zwak was (en dat wisten we niet). Dat het liedje zegt "Carolientje wil een man", bleek voor jou meer en meer de wens te worden van "Carolientje wil naar God". Tijdens je laatste 10 dagen bleef je nog steeds goedgezind, verbeet je nogmaals die hevige pijnen en sprak je met al je vrienden die je graag een bezoekje brachten, alhoewel wij, gevierden, goed weten dat je dan nog een verlangen had.

Dat verlangen is een stil verlangen gebleven, spijtig.

Voor ons en al je vrienden blijf je steeds Moeke, Menske, de Carl ja zelfs Carolinneke.

Tegen de toekomstige kleine spruit zullen wij over bonneke met haar GROOT hart vertellen, beloofd!!!

Zorg daar goed voor ons hé Moeke, menske.

Dank

Je zoon Ronny 06 februari 2003