



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

Mevrouw

Lisa BRUGGEMANS

Weduwe van de Heer  
Frans VAN HOREN.

Zij werd geboren te Boechout op  
31 maart 1908 en overleed on-  
verwachts te Mortsel in het A. Z.  
St. Jozef op 15 februari 1986,  
begeleid door de gebeden  
van de H. Kerk.

De Heer en Mevrouw  
Jozef Van Horen - Meerbergen,  
De Heer en Mevrouw  
Rik Van Horen - De Ridder,

danken U voor de troostende blijken  
van deelneming.

Haar afscheid heeft ons erg ver-  
rast. Moeder dacht niet veel aan  
rusten. Voor haar was de dag te  
kort.. Zij had nog zoveel te doen.  
Maar vooral ... goed zijn. Gewoon  
maar goed zijn voor haar kinderen  
en kleinkinderen. Voor hen een thuis  
zijn, moeder zijn! Vooral kleine Bart  
was haar oogappel. Met al haar lieve  
zorgen heeft ze hem vertroeteld.  
Maar haar zorg ging verder dan  
haar gezin. Tot voor enkele weken  
nog was ze op bezoek bij een zieke  
vriendin, om haar wat op te beuren  
en te bemoedigen. Ja, moeder was  
graag tussen de mensen. Zij mag nu  
thuiskomen bij de Heer. Voor haar is  
het nu reeds Pasen. Leven, eeuwig  
leven!

Dank U, Heer, voor onze lieve moeder.  
Dank voor haar zorgende goedheid,  
om haar stil voorbeeld. Wij zullen  
haar missen, maar we zullen haar  
diep in ons hart bewaren.