

†

Dierbaar aandenken aan

Mevrouw Maria BRUGGEMANS
echtgenote van de heer Frans Ooms

Zij werd geboren te Boechout op 29 november 1910 en overleed te Lier in de Sint-Elisabethkliniek op 10 oktober 1981, begeleid door de gebeden van de Kerk.

De Heer Frans Ooms
De Heer en Mevrouw
Louis Ooms - Van Weutswinckel
De Heer en Mevrouw
Georges Michielsens - Ooms

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.

Heel stil heeft moeder van ons afscheid genomen. Er is pijn, vooral veel heimwee in ons hart.

Rustig, maar met een heel groot hart stond moeder in het leven. Bij haar konden we altijd met onze vragen en zorgen terecht. Ja, zij was het hart van onze warme thuis. Wat kon ze voor ieder van ons toch in de weer zijn! Niets was er te veel. Het was altijd goed. Wat was moeder toch fier op ons, ze leefde met heel haar hart mee met al ons wel en wee.

De laatste weken droeg ze stil haar eigen pijn, haar eigen zorgen... ze wilde niemand van ons ongerust maken. Alles zou ze gedragen hebben, als wij het maar goed hadden. Wat is een moederhart toch sterk!

Voor haar is alle pijn en lijden nu voorbij. Onzegbaar gelukkig mag zij verder leven bij de Heer. Hij heeft haar geroepen om eeuwig gelukkig te zijn.

Dank, God, voor de vele schone momenten die wij samen met moeder mochten beleven. Voor haar stille zorg, voor de rust die zij in ons leven bracht. Geef haar nu de eeuwige vreugde.