

Treurt niet gelijk de anderen, die onze
hoop niet delen. (thess. 4,13)



Dit weze een vroom aandenken aan

MEVROUW

Anna Christina BRULIN

weduwe van

Ludovicus Alphonsus VAN DYCK

geboren te Antwerpen op 16 maart 1889
en godvruchtig overleden te Boechout op
24 oktober 1969 voorzien van de Troost-
midellen onzer Moeder de H. Kerk.

Wij als kristenen kunnen niet geloven dat
haar leven vergeefs is voorbijgegaan en
dat alles wat zij voor mensen heeft be-
tekend nu verloren is. Wij geloven dat de
Heer van het leven haar geroepen heeft
voor het eeuwig samenzijn.

Dit ogenblik valt ons allen hard en doet
leed aan al wie dan afstand moet doen.

Maar wij zetten dan ook de eerste en be-
slissende stap naar de blijvende beloning
en bekroning van ons leven.

Wij allen bidden dat zij voort mag leven
in haar kinderen in hun hart en in hun
levensmoed, in hun gedachten en hun ge-
weten.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, allen
dank ik U voor uw genegenheid. Steeds
hek ik uw liefdevolle hulp mogen onder-
vinden. Dat de Heer er U rijkelijk voor
zegene en belone. Treurt niet te zeer om
mijn heengaan. Doch aanvaardt dit offer
uit Gods handen. Bidt voor mij en tot
weerziens bij het eeuwig samenzijn.

Beste familieleden en vrienden, onze we-
derzijdse liefde breekt niet af. Denkt nog
eens aan mij in uw gebed.

DE FAMILIE DANKT !

Drukk. De Molen, station, Begr. Celis Tel. 55.23.13
Boechout. Tel. 55.33.52 Boechout