

Gelukkig de mensch wiens leven een gedurige voorbereiding is voor een heilige dood. Nav. Chr.



EID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEVROUW

## **Maria Catharina BRUURS**

Lid van den Bond van het H. Hart

Echtgenote van Mijnheer

**Adrien WEYTS**

geboren te Turnhout den 20 December 1863, en godvruchtig in den Heer ontslapen te Boechout, den 11 September 1943, oesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en den Pauselijken Zegen.

Wat zoete vertroosting voor een moeder in het uur van den dood te mogen denken dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht, en sterk bijgestaan door allen godsdiensttroost, omringd van haar kinderen die haar allen evenzeer beweenen, omdat zij weten dat zij er allen gelijkelijk van bemind worden.

Schoon was haar leven, zij was de goede echtgenote en de voorbeeldige moeder die al haar krachten besteedde aan het geluk van haar gezin en die er boven alles voor zorgde dat haar kinderen den goeden God zouden beminnen zooals zij zelf Hem lief had.

Duurbare Echtgenoot Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, de dood heeft den Hofdeband, die onze harten zoo innig vereenigd hield niet verbroken. Helpt mij door uw gebeden, noornamelijk door het H. Misoffer opdat wij elkander wederzien in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

**DE FAMILIE DANKT VOOR DE  
CHRISTELIJKE DEELNEMING.**

O. Verbruggen, Begr.  
Boechout - Tel 120 11

511 Drukk. J. Verheyen  
Boechout