



BIDT GOD VOOR DE ZIEL VAN HEER

Henri BRUYNDONCKX

Gedeporteerde

Lid van de K.A.J.

en van den Turnkring „Deugd en Volharding”

geboren te Boechout, op 27 Maart 1921 en
jammerlijk omgekomen te Maagdenburg,
in Duitschland, op 5 Augustus 1944
tijdens een luchtbombardement.

Door de lucht voelde Henri de dood op zich komen toegevlogen elken dag wat naderbij. Op 5 Augustus, staande voor zijn hokje in den betonnen schuilkelder zei hij nog: „Dat wordt hier mijn graf”. Een bom sloeg in juist op de plaats waar hij stond en aan hem bleef niets gespaard, wat aan zijne moeder, als gedachtenis, door zijn makers, kon worden gebracht, dan die laatste woorden.

Ja met de dood had hij afgerekend en er zich op voorbereid. Daar ligt dan wel voor een christen vader en moeder, in hun groot verdriet om het verlies van hun kind, de grootste troost: ze kunnen toch zeggen: Onze jongen is bij God. Dat moge hen de groote vertroosting zijn.

Beminde ouders, veel hebt gij voor mij gedaan tijdens mijn verblijf in Frankrijk en Duitschland: het voedsel uit uwen mond gespaard om het mij te kunnen zenden. Ik dank U hartelijk voor al uwe offers en ik had ze U gaarne willen vergelden zooals gij dit werkelijk verdiendet. Het mocht niet.

Nu, bij den Heer, zal ik U steeds gedenken en U daar opwachten met betrouwen. Is de scheiding hard geweest voor U en mij, wel, de vereeniging bij God, zal des te blijer wezen.

En gij, mijn lieve zuster José, tracht mij bij vader en moeder te vervangen en hun een troostengel te zijn.

U allen ook die mij goed deden, gij vooral mijn werkmakers uit Duitschland, dank, en wie mij kwaad deden, wie zij ook zijn, vraag ik den Heer, dat Hij het hun niet aanrekene, maar late strekken tot heil van heel ons land.

DE FAMILIËN BEDANKEN.