



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Leon BRUYNS

Werkleider op rust van B.M.T. - Boechout
Oudstrijder van de Oorlog 1940 - 1945
Schatbewaarder van de Ornitologische
Vereniging De Witte Mus - Boechout

Echtgenoot van Mathilde TOELEN

Hij werd geboren te Antwerpen op
29 december 1908 en overleed te
Wilrijk in het Medisch Instituut
St. Augustinus op 9 oktober 1989,
begeleid door de gebeden
van de H. Kerk.

Zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen,

danken U
voor uw troostende blikken
van deelneming.

Zijn afscheid was wondermooi.
Rustig, een strelende hand. Een gebaar
om nooit te vergeten.

Ja, hij was een lieve man, een fijne
vader. Nog eens thuis mogen komen...
het was de laatste weken zijn grote
droom. Want die thuis was zijn rijkdom...
vrouw, kinderen, kleinkinderen.

Hij had voor ieder van ons een plaatsje
in zijn hart.

Bijna 60 jaar - want hij droomde nu
reeds van zijn diamanten bruiloft -
bouwde hij samen met moeder aan die
warme thuis.

Hij kon gelukkig zijn met kleine, een-
voudige dingen. Hield hij daarom zoveel
van vogels?

Het kruis op de witte muur van het
ziekenhuis was in zijn laatste strijd zijn
sterkte. Vol geloof keek hij op naar de
Heer, die langs dat kruis de dood heeft
overwonnen.

Ook voor vader is alles volbracht. Stil
heeft hij de handen gevouwen, dank-
baar om al wat mooi en goed was. Zijn
droom gaat in vervulling. Hij mag voor
altijd thuishkomen... in het huis van de
Vader.