



Dankbare herinnering aan

Charles BRYON

Ontvanger der Directe Belastingen te Schoten

Echtgenoot van
Liliane VERVOORT

Hij werd geboren te Antwerpen
op 17 oktober 1939 en overleed
plots te Boechout op 9 september 1994.

Liliane Vervoort,
Dirk en Anja Bryon,
Koen Bryon,
danken U oprecht voor uw
gebed en uw medeleven.

Dank U Charles,
voor onze 31 jaar mooi huwelijksleven.
Dank U Charles, voor onze twee lieve zonen
Dirk en Koen. Ze waren jouw oogappels! Ook
onze lieve Anja hoorde erbij! Als ze bij ons
binnen kwamen "straalden" je ogen van liefde
en vriendschap.

Niets was je teveel, steeds stond je ons bij als
de vaste rots in de branding.

Dank U lieve man, voor onze laatste mooie vakantie
aan zee, ik zie nog steeds je wuivende hand van
op het strand, als om te zeggen "kom maar" we
maken "samen" nog een mooie wandeling onder
ons tweetjes.

Dank U, dank U en nog eens dank U, voor de
laatste maal dat ik het zeggen kan.

Je was één en al goedheid voor ons, maar ook
voor je familie, vrienden en kennissen.

Proficiat, lieve vriend, voor die laatste weken
van je ziekte, we waren op de goede weg, en
dan, och, toch zo plots dat onverwachte heen-
gaan. Wat zullen we je missen, je bent voor ons
onvervangbaar.

Dank U fantastische man en vader.
