

Dankbare herinnering aan het  
leven in ons midden van

**Gaby  
BUSSCHOTS**

*Lid van K.V.L.V.*

Echtgenote van  
Jos DE VOEGT

Zij werd geboren te Duffel op  
13 januari 1927 en overleed te  
Lier in het St.-Elisabethziekenhuis  
op 15 juni 1994, begeleid door  
de gebeden van de H. Kerk.

---

Haar echtgenoot,  
Haar kinderen en kleinkinderen,  
danken U voor uw troostende  
blijken van medeleven.

Ons liefste moeke is naar de hemel  
gegaan eenvoudig en stil zoals ze altijd  
geleefd heeft.

Ze hield van de natuur, mooie bloe-  
men en planten.

Ze heeft veel en hard gewerkt voor  
ons.

Tot het laatste ogenblik hoopten we  
dat ze terug naar huis zou komen.

Het mocht echter niet zijn...

nu moeke van ons is heengegaan  
begrijpen we pas wat het is haar te  
verliezen.

Moeke nu ben je terug bij onze Marc.

Dag moeke.

We danken je voor alles en zullen je  
nooit vergeten.