

✠

Gelukkig en wijs is de mensch, die in zijn leven
dusdanig tracht te zijn, gelijk hij wenschte in zijne
dood gevonden te worden. Thom. à Kemp.

~~~~~

**Bid voor de ziel**

van zaliger

**PETRUS BUSSCHOTS**

echtgenoot van

**Maria Magdalena De Cuyper**

geboren te Bouchout den 24 Augusti 1809,  
en aldaar godvruchtig overleden,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden,  
den 22 December 1881.

~~~~~

Er is geene gelijkenis te maken tusschen het
lijden van dit leven en de glorie die oens in ons
zal veropenbaard worden. Rom, VIII. 18.

Ik smeeek om de gebeden van allen die mij be-
mind en gekend hebben. H. Ephrem.

Indien gij mij bemint, bewijs het met voor mij
te bidden. H. Greg.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn
toevlucht. (300 dag. afl.)

R. I. P.

Druk. L. Taymans-Nery. Merkt, Lier.